

HMT – Helsinge Model Togklub besøger Miniature Wunderland i Hamburg.

Søndag den 19. marts tog 12 morgenfriske HMTer fra Gribskov Seniorcenter afsted fra Københavns Hovedbanegård. De skulle se på modeltog i Wunderland i Hamburg.

Wunderland blev indviet den 16. august 2001 og er i dag verdens største anlæg, der fylder et stort areal på flere etager i et smukt gammelt renoveret pakhus. Det har årligt over 1 million besøgende. Der sker hele tiden udvidelse. Sidste tiltag er Monaco.

Hvordan det startede

Det hele blev startet af brødrene Frederik og Gerrit Braun, som i øvrigt har danske forældre. Det er et vidunder, ikke kun på grund af landskab og geografiske områder, men også på grund af den teknologi, som udstillingen bygger på. Størrelsesforholdet er 1:87.



Pakhuset - Miniature Wunderland. Ove K. og Ove N. m.m. studerer bunden af flasken. Kæmperum med masser af toge.
Ud over de ca. 1000 tog, der hele tiden kører rundt på de mange skinner, så sker der mange ting i byerne, i bjerge og i landskabet. Der medvirker over 250.000 menneskelige figurer. Mere end 8000 transportkøretøjer. Der er demonstrationer i gader og på pladser. En lastbil er væltet med farlig væske og udrykningskøretøjer med blinkende blå lanterne er på vej. Det begynder at ryge fra taget af et slot i bjergene, sirener lyder og som i det virkelige liv starter en storstilet hjælpeaktion. Et større afsnit indeholder en komplet lufthavn med startende og landende fly af mange størrelser og med alverdens mange forskellige luftfartsselskaber. Flyene bevæger sig rundt i lufthavnen og servicevogne af alle mulige slags, som vi kender fra en stor lufthavn, drøner omkring. Alt, hvad der sker i det virkelige liv, er gengivet i Miniature Wunderland.



Der er liv i lufthavnen døgnet rundt med fly der lander og starter. Miniaturefolk hygger sig i en park.

På vandringen rundt i de mange etager og rum, der alle er forbundet, så er der mulighed for at prøve tingene. Der er trykknapper, der ændrer på lys, sætter et tivoli hjul i gang, starter en rumraket eller udløse tordenvejr i alperne. Der veksles mellem fuldt dagslys, tasmørke, nat og tidlige morgen timer. Når aften og nat nærmer sig, lyses der op i små gadelamper, der bliver lys i de små vinduer og nogle steder ses TV. Neonreklamer på husgavle. Natlivet på barer, caféer, restauranter og dansesteder begynder.

Snart er man rundt i Skandinavien. Ved Kirunas malmminer og de lange godstogte til Narvik i Norge. Gennem Danmark med kendte områder, bygninger og Storebæltsbroen mellem Fyn og Jylland. Rundt i Tyskland. Store dele af Hamburg er gengivet i miniature, selv det imponerende nye store operahus, der åbner sig. Koncertsalen er fyldt

med mange små menneskefigurer. Skøn musik høres også fra huset. Videre gennem det smukke Harzen og Bayern til de imponerende bjergområder i Østrig og Schweiz, hvor togene kører gennem tunneler og over dybe kløfter.



Storebæltsbroen med meget land og huse omkring sig.



Ove N. studerer de mange detaljer.

Til Italien med Rom, hvor paven står på balkonen og holder sin påsketale til de mange tusinde mennesker på Peterpladsen. Videre rundt i den store by til Colosseum og det verdensberømte Anita Ekberg badekar **"La Dolce Vita Fontæne di Trevi Scena"**. Ikke kun dele af Europa er med i Wunderland, men store dele af USA med det vilde vesten, Grand Canyon, Las Vegas, hvor man virkelig får et godt indtryk af den farverige og spektakulære pulveriserende spille by, der efter sigende aldrig sover.



Et lille tunnelpas i Schweiz.



Så blev det nat. Tusindevis af små lamper bliver tændt rundt om.

Efter ankomsten til Hamburg gik vi i silende regn til vort hotel ca. 15 minutters gang fra Hovedbanegården. Vi kunne først få vore værelser kl. 15:00, men fik tildelt et værelse, hvor vi kunne sætte bagagen og blive "nursed" lidt efter den ellers meget behagelige togoplevelse med et IC3-tog fra DSB. Vi begav os til Wunderland, hvor vi må vente i 2 timer for at komme til, da der var fyldt med mennesker. Vi benyttede ventetiden til at få lidt at spise i en af de to restauranter. Endelig blev det vores tur, hvor vi vandrede rundt, som var vi på rundtur i et Ikea varehus. Indtrykkene var imponerende og mange små bitte detaljer skulle studeres nærmere, så tiden fløj afsted og før vi fik set os om, så var der gået over tre timer og vi nærmede os lukketid kl.20:00. Vi vandrede hjem til hotellet og fik efter en kort stund gjort os klare til aftensmaden, som blev indtaget på en Ibis restaurant lige over for vort hotel, hvor der kun var morgenmad. Vi var et godt sammentømret hold, der alle var godt sultne og tørstige, hvilket kokken var særlig glad for, da vi alle bestilte Wienerschnitzel med de verdensberømte tyske "Brat kartoffeln".

De af os, der ikke havde fået nok af Wunderland tog endnu en rundgang på 3 – 4 timer i miniatureland. Herefter havde vi individuel tur rundt i Hamburg. Det havde regnet kraftig i nogle dage, så Elben og alle dens bifloder var godt fyldt med fossende vand. Slusen ved det berømte Hamburg Rådhus var da også lukket, da vandet fossede gennem slusen med et fald på over 3 meter, så de velkendte havnerundfarts- og kanalbåde kunne ikke sejle, men der var heldigvis ingen fare på færre.

Efter at have været lidt rundt i den store flotte by, så mødtes i på den store hovedbanegård, hvor vi fik lidt at spise og drikke på nogle af de mange restauranter, der findes rundt om på banegården. På perronen stod vor danske DSB IC3-tog og ventede på os og kl. 17:29 afgik toget planmæssigt med kun nogle få ophold undervejs og selvfølgelig på færgen til Rødby, hvorefter vi ankom planmæssigt til København Hovedbanegård. Godt trætte, men med en fantastisk oplevelse rigere. En vældig smart tur arrangeret med kombi billet via DSB/DB bestående af togbillet tur/retur inkl. hotel og morgenmad, entrebillet til Miniature Wunderland i to dage og tredages gratis transportbillet til busser og toge i Hamburg.

Bjarne Mørz